

talenconCéntrico

Nieuwsbrief, nov. 2012

vooraankondiging
talen
geschreven taal
kijken en luisteren
verdieping

vooraankondiging

Compañeros en compagni,

Graag maak ik jullie middels deze nieuwsbrief deelgenoot van de uitbreiding van mijn talenatelier www.talenconcentrico.nl

talen

Was er in 2005 nog sprake van een eerste minigroepje, van 4 deelnemers, in een oude kleuterschool in Houten, voor Spaans,

en enige jaren later van een eerste groepje, in een buurtcentrum in Zeist, voor Italiaans,

weldra noden nieuwgierigheid, en de Liefde voor taal mij om nog weer andere taallessen in het leven te roepen.

En onder de vlag van 'Talen van binnen uit' zal mijn talenatelier dan verder varen.

geschreven taal

Zo zal spoedig de nieuwe cursus *de Stroom op gang* in de aanbieding zijn, waarbij geschreven taal centraal zal staan, en een functie krijgen zal.

Namelijk, het op gang brengen en op gang houden, van onze eigen creatieve Stroom, voortspruitend uit ons binnenste.

Zeer verfrissend, uitnodigend, en ruimtescheppend.

Daar waar het aanleren van Spaans of Italiaans - naast dat 't energiegevend en gezellig is - toch ook altijd een extra belasting voor het hoofd inhoudt, is de cursus *de Stroom op gang* er volledig op gericht om Ruimte te scheppen; in ons hoofd en in ons hart, waardoor Creativiteit gemakkelijker door ons heen haar weg vindt.

kijken en luisteren

Een andere nieuwe taal cursus zal aangeboden worden, samengepakt onder de titel *Kunst in Italië*, waarbij het in contact komen met Talen van anderen: schilderen, beeldhouwen, schrijven enz., centraal zal staan.

Zie voor de nieuwe cursussen www.talenconcentrico.nl

verdieping

En *last but not least*, voor hen die zich nog verder in taal willen wentelen: zie mijn kersvers en gloednieuwe www.synchronizingsite.com
Vanaf eind december 2012 in de lucht!

Mijn nieuwe website staat geheel en al in het teken van: Talen van binnenuit, en is derhalve te zien als een uitbreiding en verdieping van mijn reeds bestaande talenatelier.

Ik hoop jullie te zien in één van de nieuwe cursussen.

Voor nu,

*cordiales saludos / saluti cordiali,
hasta luego / a più tardi,
su profesora / la vostra professoressa,
enamorada de las lenguas / innamorata delle lingue (= verliefd op),*

die 't weer niet laten kon om jullie eventjes lastig te vallen;

ja met taal !

Hanna Amse.